

Ρώτα τον δάσκαλο πριν χτυπήσεις την κατασρόλα

» **Διάβαζα** προ ημερών τα οργανωμένα σχολία γονέων οι οποίοι ξιφουλάκωσαν κατά του υπουργού Παιδείας, που με τη «νεοσταλινική» του λογική θέλει να βάλει «περιορισμούς» στις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Τα διάβαζα και αιτούσα κι εγώ με την «ολοκληρωτική αντίληψη του υπουργού», που, όπως υποστήριζαν, «πάει να ισοπεδώσει τα πάντα στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης». Σε έναν χώρο δηλαδή που για τον ρονιό σημαίνει: πλήρωνα για να εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατόν στο παιδί μου. Και οι λεγόμενες εξωσχολικές δραστηριότητες ήταν πάντα ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής σχολείου για τους γονείς αλλά και μια πρόσθετη παροχή με ξεχωριστό κόστος.

Εκείνο που όμως έχει διαφύγει τόσο από τους γονείς όσο και από τους υπόλοιπους, που μένουν μόνο στη βιτρίνα του ιδιωτικού σχολείου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι το γεγονός πως αυτές χρεώνονται χωρίς να πληρώνονται. Ο ρονιός, δηλαδή, πληρώνει, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ επιπλέον τη χρονιά για τη συμμετοχή του παιδιού του σε μια δραστηριότητα που για τον ιδιοκτήτη του σχολείου έχει μηδενικό κόστος, μιας και οι εκπαιδευτικοί - εργαζόμενοι που συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή δεν αμείβονται για τις επιπλέον ώρες που απασχολούνται. Όταν λοιπόν η υφυπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει πως «το ιδιωτικό σχολείο [...] δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους καθηγητές για τη δραστηριότητα του σχολείου όλη μέρα χωρίς να πληρώνονται», σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα δασκάλων και καθηγητών, κάποιοι γονείς είτε από άγνοια είτε πέφτοντας θύματα παραπληροφόρησης είτε από αδιαφορία ξε-

σκώνονται κατά της δήθεν ιδεοληπτικής ηγεσίας του υπουργείου, που «κόβει» τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Όσοι είναι λοιπόν έτοιμοι να πάρουν μέρος σε αυτό το άτυπο «κίνημα της κατασρόλας» ας κάνουν τον κόπο να ρωτήσουν και την άποψη των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν αιδήρωτοι τα παιδιά τους σε αυτές τις δραστηριότητες. Μόνο που την ερώτηση αυτή θα χρειαστεί την κάνουν κάποιου ιδιαιτέρως, γιατί αν το πάρει είδηση ο σχολάρχης, κάποιος μπορεί να βρεθεί και χωρίς δουλειά...

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ

